

story of my life

Aan de kant, vers,
ik ben bezig met mijn leven.
Verlaat mijn hoofd, ga uit de weg,
bevrijd mijn lijf.
Je verlangt dat ik je hier ter plekke schrijf?
Maar ik kan je vertellen dat ik even
geen tijd heb voor je, vers,
dus je hebt pech.

Wat zeg je? Blijf je zitten waar je zit?
Je zult niet voor mijn dreigementen zwichten?
Verdwijf je niet uit hoofd, uit hart - blijf je erin?
Jij stelt de regels en drukt je eigen zin
door?
Ach, je hebt er al je zinnen op gezet?

Wil je net als alle voorgaande gedichten
het licht zien, zal ik dán pas een verlichtend
zuchten slaken – als jij me door mijn hand verlaat
in inkt of bloed, op scherm, papier...?

Goed;
jij je zin.
Hier - je bestaat!

Eke Mannink