

Zwemmen

Het water wenkt en wijkt
en wervelt blauwe schitteringen
bloot.

Felle flitsen licht verspringen
als in een caleidoscoop.

Zilveren waterwolkjes scheren
langs mijn schouders.

Zijwaarts benen spreiden
en neerwaarts slag na slag
golft gedachte na gedachte
over 't gerimpelde bestaan.

Maar gestaag bij 't ademloos gaan
in één glijdende beweging
verdwijnt mét het lijf, even
alle zwaarte van het leven
gewichtloos onder het oppervlak,
gelijk een tijdloos magisch zweven.

Bertje van Delden