

## Wat je van de liefde weet

Toen je gewichtsloos  
op blote voeten  
- en je favoriete melodie -  
door je eigen territorium  
van 3 bij 2  
blèrde dat je niet meer  
voor hem leefde.  
En wat je  
van de liefde wist  
paste in een roze envelop  
met de geur van  
verzonnen bloemenweides.  
6 Vierkante meter  
veiligheid  
met daarin  
1 flesje parfum  
dat je enkel gebruikte  
om naar te staren,  
omdat je van geur  
niets anders wist  
dan dat het je troosten kon.  
En nu je blijkbaar  
dezelfde crème  
als je oma opsmeert  
zie je haar weer voor je,  
hoe haar linkerborst  
pas vrouwelijkheid symboliseerde  
nadat ze deze  
voor altijd kwijt was.  
Maar voor altijd  
duurde nog maar even.  
Nee, toen wist je nog niet  
dat je op een dag  
zelf vurig wenste  
kleinkinderen te krijgen.  
Want je leeft alleen voor hen

en alles wat je  
van de liefde weet  
past niet in alle  
nog te kappen bomen,  
maar bevindt zich soms wel  
plotseling ineens  
op 1 vierkante meter  
met daarin de geur van geluk.

*Eva Schuurman*