

## **Schepping**

lang geleden, toen ik nog wel tekende  
moest ik soms naar een kunstmaterialenwinkel  
die zat in een steegje achter een benauwende poort  
helveerlicht en stilletjes op mij te wachten

ik kocht een tekenblok  
ik kocht wat potloden  
ik kocht wat kleurcrayons  
ik kocht wat viltstiften

daarna ging ik weer  
nagekeken door mijnheer  
nagekeken door mevrouw  
ja, zo heetten zij: *Schepping*

zelf maakten zij zich druk om de winst  
van alles in hun kunstmaterialenwinkel  
het ging hun goed, zij zijn nu in ruste

het scheppen gaat hem steeds minder goed af  
dit is het einde zijner kunstzinnige tijden.

*Louis Radstaak*