

Nieuwe tijden, oude herinneringen

'k Weet niet waar ik beginnen zal.
Ik smijt geen letters op papier.
Ga eerst te rade diep van binnen.
De beelden lezen, in mijn hoofd.
De zinnen horen, die vertellen
wie ik wilde zijn. En wie ik soms
ook was, herinneringen lopen dwars
door lijnen van de nieuwe tijd.
Ik weet niet welke stap, nu hier gezet
straks een herinnering zal zijn.

Anna Wiersma, 17-05-2013