

na u

straatvegers
verzamelen pijn
onder oude bezems.
er wordt zoveel vergeten;
tranen die in struiken hangen,
meeuwen die stikken in verdriet.

verzegelde treinen rijden het gif door wijken,
waar mensen ongemakkelijk slapen
en ontwaken in een grijze ochtend.

op een opgespoten vlakte bouwen ze betonnen silo's,
weegt men het leed in kilo's af voor verdere verwerking.

Wibo Kusters