

Lente

Ik roep de lente
ik roep de bloemen
ik roep heel zacht
de nachtegaal
vannacht
en ook de zoele zomerwind
die mij om haar vingers windt
ik zoek de lente in mijn droom
en wat ik vind
is als bloesem aan de boom

Jenny Jongepier