

## **Herfst**

Het raam staat open, herfst komt binnen.  
Zonlicht streelt de stille dingen,  
een kamer vol herinneringen.  
Hoe kan hij zich op de toekomst bezinnen?

De jonge vrouw van lang geleden  
zit op de bank en leest een boek,  
haar kale hoofd omhuld met bontgekleurde doek.  
Voor haar telt slechts het heden.

Jouw leven gaat verder, hebben vrienden gezegd.  
Maar wie dat zegt, begrijpt niet echt,  
hoe hecht de band is tussen die twee.

Als zij sterft, sterft hij een beetje mee.  
Een toekomst zit er niet meer in.  
Hij glijdt van de herfst de winter in.

*Ber te Mebel*