

## **De dagen**

de dagen tellen af  
en toe nemen de uren  
waarop de afloop zeker wordt

de tijd verglijdt  
het lichaam lijdt  
de worm wroet in mijn ingewanden  
de mens verdoet  
zijn schaarse tijd  
met ongebluste binnenbranden

zijn geest verduistert  
spreken stuit  
het kloppen stukt  
de bloedstroom stolt totdat  
het oog verblindt  
het vlees zijn rustplaats vindt  
geborgen in zijn eeuwig huis

*Ton van Ingen Schenau*